



CULTUREEL-CATECHETISCH

PROGRAMMA

ARNHEM-ZUID



Lucaskerk



Aanbod Voorjaar 2025



Cultureel-Catechetisch Aanbod A-Z

Aanmelden is nodig en kan via:

06.33858855 of

gerardjkok@gmail.com

of via:

secretariaat

Locatie Arnhem-Z:

lucas.locatie@eusebiusparochie.nl

Wijzigingen

van het programma vind je in de tweeweekelijks verschijnende Nieuwsbrief **AanZet**.

De bijeenkomsten in dit **Cu-Ca-programma** zijn toegankelijk voor iedereen, met welke aard of achtergrond ook.

We proberen een gastvrije kerk zijn.

VOEL JE DUS VAN HARTE WELKOM !

De activiteiten zijn vermeld op volgorde van de (begin)datum. De bijeenkomsten zijn *gratis*. Toch zijn er onkosten aan verbonden; denk aan licht en verwarming, consumpties en materialen en een aardigheidje voor de presentator.

Wij hopen dat de deelnemers een bijdrage willen leveren van ongeveer drie euro per bijeenkomst; ter plaatse staat een kistje klaar.

Zo kunnen wij met elkaar dit aanbod in stand houden.

Als je je minstens een week vóór een bijeenkomst/serie aanmeldt (via mail of telefoon) kunnen we organisatorisch rekening met je houden; bij te weinig aanmeldingen gaat de activiteit niet door en krijg je persoonlijk bericht,

Kun je niet deelnemen vanwege het vervoer, laat dit tijdig weten; wij proberen dan vervoer te regelen.

LocatieRaad Arnhem-Zuid

Datum	Gesprek / Inleiding / Workshop / Wandeling / Actie !	Plaats	Tijd	Ik meld me
Zo 12-01	Geloofsgesprek: 2025: Het jaar van de Hoop	Lucaskerk	10.45-12.00	
Wo 29-01	Noach-1: Het verhaal van de zondvloed	Inloophuis Malburgen	14.00-16.00	
Do 30-01	Start Poëzieweek: Profane gedichten lezen	Inloophuis Malburgen	14.00-16.00	
Do 06-02	Einde Poëzieweek: Spirituele gedichten lezen	Lucaskerk	14.00-16.00	
Wo 12-02	Noach-2: Ons verhaal in de dobberende ark	Inloophuis Malburgen	14.00-16.00	
Zo 16-02	Concert Harpensembel Na Cailíní	Lucaskerk	15.00-16.30	
Wo 26-02	Noach-3: Wat leert het Noach-verhaal ons?	Inloophuis Malburgen	14.00-16.00	
	De Vastenactie			
Wo 05-03	Aswoensdag			
Do 06-03	Je eigen afscheidsdienst voorbereiden-1	Lucaskerk/sacristie	14.00-16.00	
Zo 09-03	Geloofsgesprek: Dialoogdocument parochie	Lucaskerk	10.45-12.00	
Wo 12-03	Verhalen uit Lourdes	Inloophuis Malburgen	14.00-16.00	
Do 13-03	Je eigen afscheidsdienst voorbereiden-2	Lucaskerk/sacristie	14.00-16.00	
Vr 14-03	Vrijwilligersmiddag	Lucaskerk e.o.	14.00-16.00	
Do 20-03	Je eigen afscheidsdienst voorbereiden-3	Lucaskerk/sacristie	14.00-16.00	
Za 22-03	Opschonen... en een plastic monster maken	Rond Lucaskerk	14.00-16.00	
Do 27-03	Je eigen afscheidsdienst voorbereiden-4	Lucaskerk/sacristie	14.00-16.00	
Wo 02-04	Kleine Bijbelcursus: Vragenderwijs verkennen	Lucaskerk	14.00-16.00	
Wo 09-04	Kleine Bijbelcursus: De vraag aan Jona	Lucaskerk	14.00-16.00	
Za-12-04	Palmpaasstocken maken	Lucaskerk	14.00-16.00	
Wo 16-04	Kleine Bijbelcursus: Met Tobias op pad	Lucaskerk	14.00-16.00	
Zo-20-04	1^e Paasdag			
Do 24-04	Wandelen met aandacht voor NIEUW LEVEN	Vanaf Lucaskerk	11.15-14.00	
Zo 04-05	Geloofsgesprek: Mijn geloof in de verrijzenis	Lucaskerk	10.45-12.00	
Za 10-05	Op zoek naar kriebelbeestjes	Secretariaat Lucaslo.	14.00-16.00	
Do 15-05	Dilexit nos – 4^e encycliek paus Franciscus	Lucaskerk	14.00-16.00	
Za-17-05	Op bezoek bij de burens (AZC Elderhoeve)	Vertrek Lucaskerk	10.00-12.00	
Wo 21-05	Over vlinders en meer	Lucaskerk	14.00-16.00	

GELOOFSGESPREKKEN

Eens in de twee maanden houden we in de Lucaskerk op zondagmorgen – na de viering en na de koffie – een geloofsgesprek. Achter in de kerk aan een tafel van ongeveer tien personen. Zo nodig maken we een extra tafel met een eigen gespreksleider.

Zo'n gesprek heeft bepaalde kenmerken. We zijn rond de tafel elkaars gelijken en we spreken ons uit. Niemand zal een ander tot meester zijn; eerder helpen wij elkaar om te zeggen wat we willen zeggen. Doorvragen is fijn; geen antwoord geven is ook goed. Het hart is hier belangrijker dan het verstand. Het is een gesprek over ons 'geloven'; dat is heel persoonlijk en daar kunnen we alleen respect voor tonen, ook al gelooft iemand op een andere manier dan wij zelf.

De onderwerpen zijn per bijeenkomst verschillend; een gespreksleider helpt de aanwezigen om zich rond het onderwerp uit te spreken.



Zo 12-01	Verlangen - 2025: Het Jaar van de Hoop
Zo 09-03	Dialogodocument over de toekomst van de parochie
Zo 04-05	Mijn geloof in de verrijzenis

Na het gesprek is er voor iedere deelnemer een eenvoudige lunch... en meestal is dat een gezellige voortzetting. Aanmelding voor de geloofsgesprekken is NIET nodig.

Begeleiding: Team gespreksleiders

Datum: Zondagen 12 januari / 9 maart / 4 mei

Tijd: 10.45-12.15 uur (waarna gezamenlijke lunch)

Plaats: Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

NOACH, DE ARK EN DE KLIMAATCRISIS

De Heer keek naar de aarde en al wie haar bewonen en zag de oprukkende woestijnen en de smeltende ijskappen, de overstromingen en bosbranden. Hij zei: 'Het is niet goed hoe de mensen bezig zijn. Zien ze niet dat ze met hun overconsumptie de natuur én kwetsbare mensen uitputten, met alle ongerechtigheid en oorlog die daar het gevolg van zijn?' ... zo zou een nu geschreven Bijbel kunnen beginnen ...

Eind 2024 is er door Micha Nederland een Noach Leergang gepresenteerd met zeven uitdagende vragen bij het Noach-verhaal. Het Bijbelverhaal blijkt verrassend actueel te zijn in verband met de ecologische crisis. Wij hebben de thematiek (voorlopig) ondergebracht in drie middagbijeenkomsten.

Wo 29-01	Noach-1: Het verhaal van de zondvloed
Wo 12-02	Noach-2: Ons verhaal in de dobberende ark
Wo 26-02	Noach-3: Wat leert het Noach-verhaal ons?



Tijdens deze middagen hopen wij ook deelnemers uit andere kerken of geloofsgemeenschappen in Arnhem-Zuid of elders te ontmoeten. Zo kunnen wij door onderling gesprek onze zorgen en ideeën beter op Bijbelse gronden baseren.

Inleiding: Bert Oostveen en Gerard Kok

Data: Woensdagen 29 januari / 12 februari / 26 februari

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Inloophuis Malburgen

SAMEN BEZIG MET POËZIE

Dichter bij de
dichter in jezelf.

De Nationale Poëzieweek loopt van 30 januari tot 5 februari.
Een mooie gelegenheid om aandacht te besteden aan gedichten.
Misschien heb je zelf een gedicht dat je graag aan anderen laat horen.
Misschien ken je een gedicht dat je mooi vindt, maar niet helemaal begrijpt.
Misschien ben je benieuwd wat anderen aan poëzie lezen.
Dit is de gelegenheid om aan twee verrassende bijeenkomsten deel te nemen. Wie maar één keer kan, is toch welkom. Ook de begeleiders vinden het spannend wat er tevoorschijn komt.

Do 30-01	'Wereldse' gedichten lezen	Inloophuis Malburgen
Do 06-02	'Spirituele' gedichten lezen	Lucaskerk

Breng een gedicht mee, kies ervoor om het zelf te lezen of om het te laten voorlezen. De begeleiders verzorgen een korte inleiding en brengen een aantal gedichten in. Ook kun je ter plaatse uit een grote verzameling een gedicht kiezen en dat zelf voordragen of laten voorlezen. Misschien neem je de tijd om zelf een kort gedicht te schrijven, een elfje of meer?

Laat je verrassen. We maken er twee mooie middagen van, op twee verschillende passende plekken.

Inleiding: Gerard Kok en Jeannette 't Hoen
Data: Donderdag 30 januari / 6 februari
Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: Inloophuis Malburgen / Lucaskerk

CONCERT HARPENSEMBLE NA CAILÍNÍ

Het harpensemble *Na Cailíní* is bij elkaar gekomen bij de Muziekmakerij in Arnhem.

Het bestaat uit vrouwen van verschillende leeftijden die graag harp spelen. De speelervaring is heel uiteenlopend: van een paar jaar tot zo'n dertig jaar.

Het ensemble heeft haar thuisbasis in Rozet en treedt ook regelmatig op in verpleeghuizen. De leden spelen allerlei soorten muziek, van 'oude' klassieke meesters tot hedendaagse (Nederlandse) componisten, Keltisch, Latijns-Amerikaans, van walsjes tot de sirtaki (Grieks).



Het concert zal dus een verrassing worden. Tussendoor zullen de aanwezigen toelichting horen op zowel de gebruikte harpen als de gespeelde composities. Halverwege is er een korte thee/koffie pauze.

Uitvoering: Harpensemble Na Cailíní

Datum: Zondag 16 februari

Tijd: 15.00-16.30 uur (vanaf 14.30 uur is de kerkruimte open.)

Plaats: Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

DE VASTENACTIE



Rond dit thema verzorgt de parochiële MOV-groep (Missie-Ontwikkeling-Vrede) elk jaar meerdere activiteiten.

Op het moment van publicatie van dit CuCa-programma zijn de plannen hiervoor nog niet concreet genoeg.

Maar... let op de eigen publicaties van de MOV-groep. Het doel van de Vastenactie is helder:

EEN GOED BESTAAN VOOR IEDEREEN

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waarin mensen zelf beschikken over de mogelijkheden om dat te realiseren.

Laat je inspireren door de activiteiten van de MOV-groep. Volg hun publicaties in de *AanZet* en andere media.

JE EIGEN AFSCHIEDSVIERING SAMENSTELLEN

Wil je bij je afscheidsviering iets laten klinken van je geloof, je kijk op het leven en de dood?



Wil je je nabestaanden een idee geven van hoe jij je afscheid voor je ziet?

Wil je nog iets van jouw levenskracht doorgeven op dat belangrijke moment - in teksten, symbolen of muziek ... dan kun je beter op tijd nadenken over je wensen bij een afscheidsviering.

We hebben een methode ontwikkeld waardoor je in drie bijeenkomsten persoonlijk een schets van je eigen afscheidsviering kunt ontwerpen.

Tijdens de bijeenkomsten komen de belangrijke vragen aan bod; er is materiaal - gedichten en andere (Bijbel)teksten - , we beluisteren muziek, belichten mogelijke rituelen.

Graag minstens 14 dagen tevoren aanmelden bij: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl of Gerard Kok, gerardkok@gmail.com / 06.33858855.

Begeleiding: Gerard Kok en Piet Buijs

Data: Donderdagen 6, 13, 20 maart en als reservedatum: 27 maart

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Lucaskerk (sacristie), Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

SPECIAL VOOR DE VRIJWILLIGERS

VRIJWILLIGER
BEDANKT!
JIJ MAAKT HET VERSCHIL

Op 14 maart is het *Nederlandse Vrijwilligersdag*. Zij zijn speciaal, de vrijwilligers binnen de geloofsgemeenschap van Arnhem-Zuid. Vandaar deze special voor hen.

Volgens een internationale omschrijving is een 'vrijwilliger' binnen een organisatie: 'iemand die zonder betaling en onverplicht een taak verricht binnen een georganiseerd verband'.

Dat betekent dat vrijwilligers binnen de rk-geloofsgemeenschap mensen zijn, die 'pro deo' taken verrichten die ze uit vrije wil op zich hebben genomen en waar anderen in die gemeenschap (of daarbuiten) ook werkelijk op kunnen rekenen. Die mensen weten dat er altijd werk aan de winkel is voor de gemeenschap. Zij verdienen er geen geld mee, maar ze zijn goud waard.

Vandaar deze special; om ze in het zonnetje te zetten.

Op het moment dat deze activiteit wordt aangekondigd, maken enkele leden van de LocatieRaad plannen om de vrijwilligers van de LucasLocatie Arnhem-Zuid een mooi middagprogramma te bieden.

Hoe het programma eruit ziet, is dus nog een verrassing. Iedere vrijwilliger binnen onze gemeenschap kan alvast de datum noteren.

Organisatie: Ciska Stipkes en Maria Buijs, namens de LocatieRaad A.-Z.

Data: Vrijdag 21 maart

Tijd: 14.00-16.00 uur

Plaats: Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

OPSCHONEN EN ... EEN PLASTIC MONSTER MAKEN

Met 40.000 geregistreeerde deelnemers plus 10.000 deelnemers aan de Maas Cleanup en 2.978 acties en gebieden op de schoonkaart was de Landelijke Opschoondag ook in 2024 een groot succes.



Op zaterdag 22 maart 2024 is de 22e editie van de **Landelijke Opschoondag**. Zoals vorig jaar willen wij graag iets doen om het zwerfafval op te ruimen in de omgeving van de Lucaskerk, zover als we kunnen komen.

Kinderen en volwassenen gaan samen op pad om de natuur rondom de kerk schoon te maken. Daarna gaan we met het opgehaalde plastic een groot monster maken. Misschien siert dat zondags de ingang van de kerk, zodat alle mensen weten dat er werk aan de winkel is (geweest).

Je kunt helpen door materialen beschikbaar te stellen, te helpen bij het inzamelen van het afval of te zorgen voor een gezellige verzamelplek en iets lekkers bij de koffie. In verband met de benodigde materialen (en het lekkers): meld je ruim tevoren aan bij het secretariaat: lucas.locatie@eusebiusparochie.nl.

BEGELEIDING: Maria Buijs en Jan Bakker

DATUM: Zaterdag 22 maart

TIJD: 14.00 – 17.00 uur

PLAATS: Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

EEN KLEINE BIJBELCURSUS

Meerdere keren was er de vraag naar een cursus over de Bijbel, dat dikke boek dat de een kent 'van kaft tot kaft' en waar een ander nauwelijks de weg in kan vinden. Bijbelcursussen zijn er in velerlei soorten.

Wij bieden een kleine Bijbelcursus, als een soort kennismaking, of als een verdieping op speciale onderdelen van de Bijbel. Als je mee wilt doen, is het fijn voor jezelf en voor de anderen dat je aan alle bijeenkomsten deelneemt.

1. Vragenderwijs verkennen.
2. De vraag aan Jona.
3. Met Tobias op pad.

Tijdens de eerste samenkomst is er een algemene inleiding op samenstelling van de Bijbel, als verzameling van geloofsboeken. Daarnaast kun je allerlei vragen over de Bijbel stellen. Sommige daarvan kunnen misschien direct worden opgelost, anders gaan we op zoektocht... of vormen de vragen een begin van een vervolgcursus. Tijdens de andere middagen bieden we je de kans nader kennis te maken met twee kleine boekjes (Jona en Tobit) uit de Bijbel.

Als je je eigen Bijbel meeneemt, is dat nuttig om vertalingen te vergelijken. De begeleiders zorgen voor de gebruikte teksten.

INLEIDING: Gerard Kok en Jan Bakker

DATUM: Woensdag 2, 9 en 16 april

TIJD: 14.00 – 16.00 uur

PLAATS: Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem



VERHALEN UIT LOURDES

Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen, is het gezegde.
Wie heel vaak naar Lourdes gaat, kan ook veel verhalen vertellen.

Zoveel jaren geleden, werd er gedobbeld tussen broers en zus. Moeder wilde naar Lourdes en een van de kinderen moest haar begeleiden. Het lot viel op Ria die als jonge vrouw in het leger diende. "Als moeder gaat bidden, zal ik me wel vermaken in de cafés", had ze zich voorgenomen.



Het liep helemaal anders. "Wat gebeurt hier", vroeg zij zich verwonderd af toen ze eenmaal in Lourdes rondliep. Sindsdien heeft Lourdes haar hart gestolen. Al 47 jaar, en soms meermaals per jaar, was zij in Lourdes als brancardier, begeleider, en bekleedde velerlei andere functies.

Over haar ervaringen wil zij ons vertellen. Wat gaat er in mensen om die vol verwachting op bedevaart gaan naar Lourdes?

13

INLEIDING: Ria Halman

DATUM: Woensdag 12 maart

TIJD: 14.00 – 16.00 uur

PLAATS: Inloophuis Malburgen

PALMPASENSTOKKEN MAKEN



De palmpaasstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met Palmpasen gemaakt. Oorspronkelijk is dit een katholieke traditie; de palmpaasstok is vol met symbolen die te maken hebben met de Heilige Week. In onze tijd wordt de palmpaasstok ook in protestantse en evangelische kerken gebruikt.

In een gezellige bijeenkomst gaan we deze stokken maken. Met enkele volwassenen helpen we de kinderen. Iedereen is welkom.

Je kunt zelf de twee stokken meebrengen. De organisatie zorgt voor alle andere attributen, zoals de palmtak, het broodhaantje, de eitjes en andere versiering.

Met je eigen palmpaasstok mag je meelopen in de processie die de volgende dag – Palmpasen – in de Lukaskerk wordt gehouden.

BEGELEIDING: Maria Buijs en anderen

DATUM: Zaterdag 12 april

TIJD: 14.00-16.00 uur

PLAATS: Lukaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

WANDELEN MET AANDACHT VOOR NIEUW LEVEN



Vlak na de Paasdagen gaan we erop uit. Er zal al veel nieuw leven te zien zijn.

Dat wordt ons thema: vormen van nieuw leven, en hoe raakt dat jou?

We vertrekken vanuit de Mariakapel en de pastorietuin, en volgen een grotendeels groene route die weer iets anders is dan vorige jaren.

Ieders opmerkzaamheid is van belang; bij bepaalde haltes wisselen we groepsgewijs even uit, staan of zitten we stil om ervaringen of ideeën te delen.

Het wandelen gebeurt een paar stukjes in stilte; wat een bedoeling heeft.

De rest is vrij, afstemmen op elkaar (en op het verkeer).

De wandelroute is ongeveer vijf km. en ook voor rolstoelers of scootmobielen toegankelijk.

Bij de start is er een kop koffie of thee. Er is onderweg een picknickplaats, waar we de zelf meegebrachte lunch delen. Je kunt hier ook je indrukken verwerken tot een haiku.

Ook is daar een toilet.

Ga je mee? Je kunt een introduc  meenemen. Aanmelden kan tot 19 april. Bij meer dan 12 aanmeldingen komt er een tweede groep, met ook een begeleider.

BEGELEIDING: Marja Hoogwegt (*info: 06.42278888*)

DATUM: Donderdag 24 april

VERTREK: 11.00 uur bij Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

AANKOMST: 13.45 uur bij Lucaskerk

OP ZOEK NAAR KLEINE KRIEBELBEESTJES



Het is elk jaar weer een klein feestje. Samen zoeken naar de kleine beestjes, even goed naar ze kijken... Insecten ... van die kleine kriebelbeestjes die ook kunnen steken ... niks voor mij.

Toch zijn er erg mooie, interessante en leuke insecten, zoals vlinders en lieveheersbeestjes, of wantsen en bijen.

We gaan samen zoveel mogelijk insecten zoeken rond de kerk. We gaan ze vangen of fotograferen en samen zoeken we uit wat het is. Er zijn er vast bij die je nog nooit gezien hebt.

Ik breng netjes mee, potjes om ze in te bewaren en boeken, zodat we weten wat we gezien hebben. Natuurlijk laten we ze weer los.



Tijdens de speurtocht drinken we wat en eten wat lekkers. En als we er niet uitkomen, zetten we de foto op waarneming.nl. Daar weten ze het vast wel. Geef je wel op, want als het pijpenstelen regent, verstoppert de insecten zich en kunnen we een nieuw afspraak maken.



BEGELEIDING: Maria Buijs

DATUM: Zaterdag 10 mei

TIJD: 14.00-16.30 uur

PLAATS: Secretariaat Lucaslocatie, Rijksweg West 54, 6842 BE Elden/Arnhem

OP BEZOEK BIJ DE BUREN



De ontmoetingen in het AZC Elderhoeve in 2023 en 2024 waren achteraf 'voor herhaling vatbaar', vond men. Daarom krijgen we opnieuw de uitnodiging om te gast te zijn op dit asielzoekerscentrum.

Vorig jaar ging een aantal mensen met aarzeling mee; 'wat kun je zeggen, kan ik me verstaanbaar maken, ik weet zo weinig over asielzoekers'.

Die aarzeling blijkt onnodig. Een hartelijke ontvangst staat ons te wachten. Deskundige en vertrouwde begeleiding bij de dialoog, maakt van deze 'excursie' een mooi en verrijkend gebeuren. Meerdere bewoners van Elderhoeve bezoeken de Lucaskerk of zijn vrijwilliger bij Bazar54 in onze oude pastorie en bij de Tuinploeg. Het zijn onze burens.

We wandelen in een kwartiertje van de Lucaskerk naar AZC Elderhoeve, Elderhofseweg 51 in Elden. Zij die moeilijk kunnen wandelen, zijn direct welkom in het AZC vanaf 10.15 uur.

Je bent welkom deze ontmoeting bij de burens. In verband met de voorbereiding is aanmelden hier zeker van belang. Dit kan rechtstreeks bij de begeleiders.

BEGELEIDING: Jan (06.82908141) en Marja (06.19028012) Bakker

DATUM: Zaterdag 17 mei

TIJD: 10.00-12.00 uur

VERTREK: 10.00 uur vanaf Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

OVER VLINDERS EN MEER



Wegedoornpage
Zwitserland



**Klein christusdoorn-
blauwtje** Griekenland



Geeloranjetipje
Zuid-Frankrijk



**Groot schaduw-
zandoog** Griekenland

18

Al vele jaren vertonen Piet en Maria als activiteit binnen het CuCa-programma prachtige beelden uit hun schier eindeloze verzameling van vlinders en libellen en andere vliegende wondertjes. Telkens kijken de aanwezigen vol verbazing de ogen uit naar wat er aan moois op deze aarde in Nederland en Europa rondvliegt.

(Bijna) Al hun vakanties besteden zij aan hun zoektocht naar zeldzame exemplaren vlinders. Ook dit jaar willen zij ons verrassen met een keuze uit de verhalen over hun reizen en over de vlinders die zij daarbij met hun camera konden 'vangen'.

INLEIDING: Maria en Piet Buijs

DATUM: Woensdag 21 mei

TIJD: 14.00-16.00 uur

PLAATS: Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

HIJ HEEFT ONS LIEFGEHAD

Op 24 oktober 2024 bracht Paus Franciscus zijn 4^e encycliek uit onder de titel *DILEXIT NOS, Hij heeft ons liefgehad*. Hij gebruikt in deze pauselijke brief veelvuldig het beeld van het hart van Jezus. Als conclusie schrijft hij:



“Het huidige document kan ons helpen inzien dat de leer van de sociale encyclieken *Laudato Si'* en *Fratelli Tutti* niet los staat van onze ontmoeting met de liefde van Jezus Christus. Want door die liefde, worden we in staat gesteld banden van broederschap te smeden, de waardigheid van elk mens te erkennen en samen te werken om voor ons gemeenschappelijke huis te zorgen.

In een wereld waarin alles wordt gekocht en verkocht, lijkt het gevoel van eigenwaarde van mensen steeds meer afhankelijk te zijn van wat ze kunnen vergaren met de macht van geld. We worden voortdurend gedwongen om te blijven kopen, consumeren en onszelf af te leiden, gevangen in een vernederend systeem dat ons ervan weerhoudt verder te kijken dan onze onmiddellijke en nietige behoeften. De liefde van Christus heeft geen plaats in dit perverse mechanisme, maar alleen die liefde kan ons bevrijden van een krankzinnige jacht die geen ruimte meer heeft voor een belangeloze liefde. De liefde van Christus kan onze wereld een hart geven en liefde nieuw leven inblazen.”

INLEIDING: Piet Buijs

DATUM: Donderdag 15 mei

TIJD: 14.00-16.00 uur

VERTREK: Lucaskerk, Rijksweg West 52, 6842 BE Elden/Arnhem

Eigen aantekeningen:
