

Redactioneel

Afgelopen zondag deed onze kleinzoon van 14 jaar het vormsel in de Cenakelkerk in de Heilig Landstichting. Hij had daar zelf bewust voor gekozen. Het was een erg mooie viering. Ontroerend en met mooie teksten. En een geweldige preek van Deken Kimman over de Heilige Geest, de vredesduif die door alle jaren mensen bij staat en ze het juiste toefluistert; die op ieders schouder komt zitten, soms, te vaak denk ik dan, helaas geen aandacht krijgt en snel weer wegvliegt. Het is ook hartverwarmend tien jongeren te zien die vol overgave mee deden en hun taken vervulden. Het geeft troost te weten dat zij niet onverschillig staan voor wat Jezus ons leerde en zich willen verdiepen in het geloof. Soms zijn we bang dat onze kerk een grijze mensen kerk wordt. Maar gelukkig zijn er ook nog jonge mensen die oog hebben voor het Mysterie en Gods wonderlijke schepping. Ook in onze parochie zijn er weer meerdere jongeren die zich laten vormen.

Het nieuwe CuCaprogramma is inmiddels uit. De brochure met alle informatie ligt achter in de kerk en is als bijlage meegestuurd. In de AanZet plaatsen we telkens de activiteiten van de komende maand. We hopen van harte dat u meedoet!

Maria Buijs



Afscheid Ellie Smeekens

Op zondag 5 januari, feest van Driekoningen, namen we afscheid van Ellie Smeekens als buurtpastor van onze parochie. Het was een mooie gebedsviering. Ellie ging voor, samen met drie medevoorgangers Paul, Ciska en Piet. Zij vertelde over de drie wijzen (of was er nog een vierde?) in het kerstverhaal, die een ster zagen en op weg gingen. Zij vonden het licht bij een pasgeboren kind in een stal, kwetsbaar en klein. Ellie vertelde hoe zij zelf als buurtpastor werd geraakt door de verhalen van de mensen die zij ontmoette. Verhalen van kwetsbaarheid, maar vooral ook van hoop en moed. De voorgangers staken lichtjes aan voor plekken in onze parochie waar zorg en aandacht is voor mensen die kwetsbaar zijn. Daarna werden wij uitgenodigd om een voorbede toe doen en daarbij een lichtje aan te steken.



Aan het einde van de viering bedankte Tista Bobbink, vice voorzitter van het parochiebestuur, Ellie voor haar enorme inzet als buurtpastor. Helaas stopt nu ook het buurtpastoraat vanuit de parochie. Maar de Inloophuizen in Malburgen en Klarendal/St. Marten blijven gelukkig voortbestaan. Weliswaar in een aparte Stichting, maar nog steeds met inzet van

vrijwilligers vanuit de parochie. Na afloop van de viering was het een gezellig afscheid met koffie en een lekkere traktatie.



Nieuwjaarsreceptie

Na de afscheidsviering van Ellie begon om 13 uur de nieuwjaarsreceptie van onze parochie. Pastor Tuan hield een nieuwjaarstoespraak en bedankte Ellie voor haar inzet voor het buurtpastoraat. Ook vertelde hij over de situatie na het vertrek van Ellie. 2025 is een Jubeljaar, maar wordt voor onze parochie best een moeilijk jaar, nu het pastoresteam nog maar uit één persoon bestaat. Het bestuur werkt daarom aan een 'ondersteuningsteam'. Er is ook positief nieuws: we hebben een nieuwe medewerker jongerenwerk, Lisa Schmeink, en er is vervanging gevonden voor Els Diesveld, die in april vertrekt bij het parochiesecretariaat.



Uiteraard konden we elkaar daarna het beste voor 2025 wensen onder het genot van een glaasje en een hapje.

Oecumenische viering

Op **zondag 26 januari** om 9.45 uur is er in de Lucaskerk een oecumenische viering in het kader van de Gebedsweek voor de Eenheid, met als voorgangers ds. Jaap Marinus, ds. Mattijs Jonker en diaken Ronald Heinen. Het thema is 'Ik geloof', naar de beginwoorden van onze geloofsbelijdenis. Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat in Nicea het eerste christelijke oecumenische concilie werd gehouden. De geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd, bidden we nog altijd in onze christelijke kerken.



Kinderwoorddienst

19 januari: Hoewel Jezus niet bekend wil staan als wonderdoener, verandert hij op een bruiloft water in wijn. Zijn moeder Maria had het aan hem gevraagd.



26 januari: met de kinderen praten we over het thema van de oecumenische viering: ik geloof.

Stip op de Horizon

In het kader van het project 'Stip op de Horizon' zijn we al enige tijd in gesprek met elkaar om te bouwen aan een vitale en missionaire parochie. Maar wat is een missionaire parochie? Daarover is een dialoogdocument opgesteld. Het parochiebestuur nodigt u van harte uit om hierover mee te praten op **zondagmiddag 23 februari** van 13.30 – 16.00 uur in de Emmaüskerk, Dieren; of **zondagmiddag 16 maart** van 13.30 – 16.00 uur in de Martinuskerk, Arnhem.

We hopen van harte dat u erbij bent bij één van deze twee bijeenkomsten! Het dialoogdocument kunt u vinden op de website van de parochie of op de tafel achter in de kerk. Op 9 maart praten wij daar ook over in het geloofsgesprek na de zondagse viering.



Cultureel-Catechetisch aanbod A-Z

Cu-ca programma

Noach, de ark en de klimaatcrisis Het Bijbelverhaal over Noach blijkt verrassend actueel te zijn in verband met de ecologische crisis. Op **woensdag 29 januari, 12 en 26 februari**, 14 .00 – 16.00 u, Inloophuis Malburgen. Inleiders: Bert Oostveen en Gerard Kok.

Samen bezig met poëzie

We lezen samen gedichten in het kader van de Nationale Poëzieweek. Op **donderdag 30 januari** in het Inloophuis Malburgen en op **6 februari** in de Lucaskerk van 14.00 – 16.00 uur. Begeleiding: Gerard Kok en Jeannette 't Hoen.

Graag uiterlijk een week van tevoren aanmelden via Gerard Kok, tel. 06-33858855, of per mail: gerardkok@gmail.com.



Uit de Wereld

Voor het eerst kwam in 2024 de wereldwijde temperatuurstijging boven de grens van 1,5 graden uit. Deze temperaturen zorgden voor ongekende hitte en regenval.
Trouw, 11 januari 2025.



AMNESTY INTERNATIONAL

De Russische dichter Artyom Kamardin las op 22 september 2022 op een plein in Moskou een protestgedicht voor tegen de oorlog in Oekraïne en de mobilisatie. Een paar dagen later werd hij daarvoor opgepakt. Hij is ernstig mishandeld en zo heftig in elkaar geslagen. De agenten dwongen hem om op zijn knieën spijt te betuigen, terwijl ze het filmden. Kamardin moet zeven jaar in een strafkolonie doorbrengen.



Roep de Russische autoriteiten op om Artyom Kamardin onmiddellijk vrij te laten en hem tot zijn vrijlating goed te behandelen. <https://www.amnesty.nl/forms/pet-rusland-kamardin/>.

Redactie

M. Buijs ☎ 06.51902952
J. 't Hoen ☎ 06.23655804

Kopij welkom via:
redactie.anz@eusebius.parochie.nl

of via het secretariaat:
☎ **026.2134674**

Open op maan- en vrijdag van 09.00-12.00 uur.