

Dialogdocument – “Wat is een missionaire parochie?”

Datum document: 16 december 2024



Uitnodiging parochiebijeenkomst: Samen op weg naar onze 'Stip op de Horizon'

Beste parochiaan,

We zijn al een tijdje onderweg in het traject naar een nieuwe toekomstvisie voor onze parochie. Onder de naam ‘**Stip op de Horizon**’ werken we aan een lange termijnproject om te bouwen aan een vitale parochie: geloofsgemeenschappen waar het geloof groeit, nieuwe parochianen zich welkom voelen en de betrokkenheid van iedereen wordt versterkt. Nu is het tijd om een volgende stap te zetten en samen concreet aan de slag te gaan met deze visie.

Dit project sluit aan bij het beleid van het bisdom om parochies te stimuleren zich te ontwikkelen tot missionaire geloofsgemeenschappen. Maar wat betekent het eigenlijk om een missionaire parochie te zijn? Deze vragen hebben we in 2024 besproken met de locatieraden, het pastoraal team en het parochiebestuur. Nu is het tijd om samen met ú – onze parochianen – verder te praten.

Het doel van deze gesprekken is samen een helder en gedeeld begrip te vormen van wat een missionaire parochie inhoudt. Dit is een noodzakelijke stap om zorgvuldig te kunnen beslissen of onze parochie deze richting wil inslaan.

Voor de dialooggesprekken die in 2025 gepland staan, hebben we besloten een document op te stellen dat als inhoudelijk vertrekpunt dient voor onze gesprekken met u. U heeft dit document nu in handen. Het is in de herfst van 2024 samengesteld door het pastoraal team en het bestuur, en op 21 november besproken tijdens een parochieoverleg met de locatieraden. De feedback vanuit de locatieraden is vervolgens verwerkt in deze versie.

We nodigen u van harte uit dit document door te nemen ter voorbereiding op de dialoogbijeenkomsten, waar we gezamenlijk in gesprek gaan over de 4 vragen die u verder in dit document zult aantreffen.

Uw mening doet ertoe!

Wij nodigen u van harte uit om mee te praten tijdens één van de twee bijeenkomsten:

- **Zondag 23 februari van 13.30 tot 16.00 uur in de Emmaüskerk, Dieren**
- **Zondag 16 maart van 13.30 tot 16.00 uur in de Martinuskerk, Arnhem**

U kunt zich aanmelden via het secretariaat: secretariaat@eusebiusparochie.nl

Waarom komen?

Deze bijeenkomst biedt ons allen de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van onze parochie. Naast een moment om uw zorgen te delen, hopen we op uw ideeën en inspiratie om samen stappen te zetten naar een parochie die ons allemaal raakt en verbindt. Het is een moment van ontmoeting, samspraak en luisteren naar elkaar.

Laten we samen werken aan een parochie waar iedereen zich thuis voelt en we samen vanuit ons geloof iets voor een ander kunnen betekenen. We kijken ernaar uit om u te ontmoeten en samen verder te bouwen aan onze ‘Stip op de Horizon’!

Hartelijke groet,

De locatieraden, pastoraal team en het bestuur

Inleiding

Om tot een gedeelde visie te komen, zullen we het gesprek aangaan rondom de volgende vragen:

1. Wat is een missionaire parochie?
2. Waarom streven naar een meer missionaire parochie?
3. Wat betekent het om missionair te zijn?
4. Wat is er nodig om een missionaire parochie te worden?

Voor elke vraag is hieronder een eerste inhoudelijke aanzet gegeven die kan dienen als basis voor de gesprekken. Tijdens de bijeenkomsten zullen we deze thema's verder verkennen en onderzoeken wat missionair-zijn voor onze gemeenschap betekent.

1. Wat is een missionaire parochie?

Een missionaire parochie is een gemeenschap die zich richt op leerlingen te worden van Jezus Christus, geïnspireerd door Matteüs 28:19-20, waarin Jezus zegt:

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld”

De beweging van de missionaire parochie, die in Nederland bekendheid heeft gekregen via voorbeelden uit Canada en andere landen, biedt principes die kunnen helpen om onze kernopdracht van evangelisatie en gemeenschapsopbouw te vervullen. Zie voor meer informatie de website [Missionaire Parochie](#).

Het centrale doel is om een parochie te worden waar ‘leerlingen van Jezus’ worden centraal staan en waar we samen uitdragen waarin we geloven. Uitdragen door ook over de grenzen van onze eigen parochie heen omzien naar mensen in nood, ongeacht wie deze mensen zijn en of ze wel of niet volgeling willen worden van Jezus.

2. Waarom streven naar een meer missionaire parochie?

In het verleden was de Kerk in Nederland diep geworteld in de samenleving en kerkelijke betrokkenheid werd als vanzelfsprekend ervaren. Sinds de jaren vijftig is dit echter sterk veranderd. We zijn nu, net als de eerste christelijke gemeenschappen, een minderheid geworden. In de afgelopen decennia is in onze gemeenschappen een naar binnen gerichte cultuur ingeslopen, zonder actief naar buiten te treden met de boodschap van Jezus Christus.

Deze naar binnen gerichte cultuur heeft geleid tot een aantal uitdagingen:

- Afnemende betrokkenheid van jongere generaties;
- Het niet inspelen op veranderende maatschappelijke behoeften;
- Financiële uitdagingen door een structureel begrotingstekort;
- Een groeiend tekort aan vrijwilligers;
- Een krimpend pastoraal team.

Levendige en inspirerende parochie

Om een meer levendige en inspirerende parochie te worden die standhoudt en ook uitreikt naar meer mensen, is een cultuurverandering nodig. We moeten ons niet alleen richten op het behouden van de huidige gemeenschap, maar ook actief richten op de noden van het dorp / de stad / de wereld, waarin en waarvoor we parochie zijn. Het gedachtegoed van de missionaire parochie zal hierbij richting geven.

3. Wat betekent het om missionair te zijn?

Het idee van een missionaire parochie kan weerstand oproepen, omdat het vaak geassocieerd wordt met actieve evangelisatie en bekering. Het is echter belangrijk om te beseffen dat missionair-zijn niet betekent dat je anderen actief moet overtuigen of bekeren.

Missionair-zijn gaat vooral over het delen van je geloof op een manier die bij jou past. Er zijn veel manieren om missionair te zijn zonder dat je expliciet mensen probeert te bekeren.

Hier zijn enkele manieren waarop parochianen missionair kunnen zijn. En wellicht komen uit onze gesprekken nog meer manieren naar voren.

- Leef je geloof dagelijks: Laat je geloof zien door vriendelijkheid, zorg voor anderen en integriteit in je werk en relaties.
- Diaconie: Betrokkenheid bij hulp aan kwetsbaren, zieken of ouderen is een krachtige manier om het evangelie in de praktijk te brengen.
- Gastvrije parochiecultuur: Creëer een open en gastvrije sfeer waarin mensen zich welkom voelen.
- Relaties en een luisterend oor: Bouw authentieke relaties op en luister naar anderen, deel hoe je geloof je kracht geeft.
- Gebed en geestelijke ondersteuning: Bid voor je gemeenschap en bied geestelijke steun aan anderen.
- Catechese en geloofsverdieping: Help bij de geloofsgroei van anderen door catechese of geloofsgroepen (bv. Alpha cursus) te begeleiden.
- Digitale evangelisatie: Deel je geloof subtiel via sociale media of andere online kanalen

Bovenstaande voorbeelden van dagelijkse acties kunnen samen een groot verschil maken en bijdragen aan gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping.

Missionair-zijn betekent dus dat je door je dagelijkse leven, je dienstbaarheid en je gastvrijheid de boodschap van het evangelie uitdraagt, op een manier die bij jou past.

4. Wat is er nodig om een meer missionaire parochie te worden?

Om een meer missionaire parochie te worden, is een omslag nodig van een cultuur van parochieonderhoud naar een cultuur van missionaire vernieuwing en evangelisatie. Deze verandering vraagt om leiders die parochianen inspireren en ondersteunen om deze verandering te realiseren.

Hieronder enkele belangrijke factoren:

- Duidelijke missie en visie: Het is belangrijk om een helder doel te hebben dat gericht is op evangelisatie en het bereiken van mensen, zowel binnen als buiten de geloofsgemeenschap.
- Sterk leiderschapsteam: Een team van betrokken leken kan samen met de pastoor het pastorale leiderschap dragen. Dit kan een oplossing zijn voor de krimp van het pastoraal team. Dit team ondersteunt strategische pastorale beslissingen en begeleidt de parochie in haar missionaire ontwikkeling in nauwe samenwerking met de locaties.
- Cultuur van openheid en betrokkenheid: Een open en betrokken cultuur, waarin innovatie en verandering welkom zijn, kan helpen om nieuwe wegen te ontdekken om anderen te bereiken.
- Diepere geestelijke verbondenheid: Een focus op spirituele groei, door gebed, sacramenten en catechese, kan een stevige basis bieden voor missionair werk.
- Sterke gemeenschapsbanden: Het versterken van relaties binnen de parochie kan zorgen voor een warme, uitnodigende gemeenschap waar mensen zich welkom voelen.
- Meer aandacht voor evangelisatie: Het woorden geven aan en het actief delen van het geloof kan gestimuleerd worden door persoonlijke getuigenissen en uitnodigende activiteiten, die kansen creëren om met anderen in contact te komen.
- Bereidheid tot verandering: Openheid om bestaande structuren en gewoontes aan te passen is nodig om nieuwe mogelijkheden te ontdekken en missionair werk te verbeteren.
- Verbondenheid met de wereld waarin we leven: Weet hebben van wat er leeft bij de mensen, in de wijken/dorpen/stad waarin we parochie-zijn, en zo nodig betrokken raken bij problemen die spelen. Samenwerking met anderen, denk daarbij aan andere christelijke kerken, in interreligieus verband, met hulpverlening etc. is daarbij van wezenlijk belang.

Deze elementen kunnen ons helpen de parochie verder te ontwikkelen tot een gemeenschap die leeft vanuit haar missionaire roeping.