

Kerkberichten Onze Lieve Vrouw Visitatiekerk, Velp

Eusebiusparochie

Eusebiusbinnensingel 9, 6811 BW Arnhem,
tel. Ma t/m vrijdag 10.00-13.00 u: 026-4424567.
Voor noodgevallen/ ziekenzalving:026-3703800
secretariaat@eusebiusparochie.nl
www.eusebiusparochie.nl

Locatie O.L.V. Visitatie

Secretariaat Velp:,
Emmastraat 18-A, 6881 ST Velp,
Tel: 026-3635390. **Mail:**
visitatie.locatie@eusebiusparochie.nl
geopend op maandag van 9.30-11.00 u, en
donderdag van 9.30-12.00 u
[stiltecentrum open dagelijks van 9.00-17.00 uur.](#)
[Door-de-weekse viering donderdag, 9.00 u,](#)
[Zondagsviering 9.45 u](#)



Juli / augustus 2024

Het is weer vakantietijd. Hoewel, gezien de leeftijd van veel van onze vrijwilligers en kerkgangers valt het wel mee (of tegen) als het om vakanties gaat de komende weken. Velen zijn gepensioneerd en gaan juist buiten het hoogseizoen. Het betekent ook dat voor anderen het een tijd is waarop bezoek wegvalt en de eenzaamheid meer aanwezig is.

Als kerk gaan we niet op vakantie. Er is gewoon iedere zondag een viering. Wat minder met koor, en een Eucharistieviering minder. Maar wel volop andere activiteiten. De openstelling bijvoorbeeld met de 3 Velper Donderdagen en een barbecue voor de vrijwilligers. Zondag 1 september start het nieuwe seizoen weer met de 'Startzondag' in de Martinuskerk.

Dit nummer is waarschijnlijk een nummer voor twee maanden, tenzij er rond 1 augustus toch volop kopij is.

Een goede vakantie toegewenst, indien van toepassing.

Vieringen juli/ augustus 2024

Datum	Voorganger	Koster / lector
Zondag 7 juli	Woord- en Communieviering	Koster: Gerhard Siemelink
09.45 u	Ronald Heinen	
	Trente Plus koor	
Zondag 14 juli	Woord- en Communieviering	Koster: Erik Kemna
09.45 u	Anita Coenraads	Lector: Victorine Wagenaar
	Samenzang met cantors	25 jarig jubileum cantors
Zondag 21 juli	Woord- en Communieviering	Koster: Henk Budel
09.45 u	Nienke Gierman	Cantor: Sabine Haggenburg
	Samenzang met cantor	Lector: Victorine Wagenaar
Zondag 28 juli	Eucharistieviering	Koster: Gerhard Siemelink
09.45 u	Pastor Aloys Lurvink	Lector: Joseph Follender
	gelegenheidskoor	
Zondag 4 augustus	Woord- en Communieviering	Koster/ lector: Dick Mol
09.45 u	Victorine Wagenaar	Cantor: Eleonoor Donders
	Samenzang met cantor	
Zondag 11 augustus	Eucharistieviering	Koster: Erik Kemna
09.45 u	Pastoor Tuan	Lector: Victorie Wagenaar
	Samenzang met cantor	Cantor: Feike Bergsma
Zondag 18 augustus	Woord- en Communieviering	Koster: Henk Budel
09.45 u	Dick Mol	Cantor: Marry Weerdenburg
	Samenzang met cantor	
Zondag 25 augustus	Eucharistieviering Latijn	Koster: Berry
10.30 u	Pater Jos Geelen	Lector: Joseph Follender
	Schola Arnhem	
Zondag 1 september	Geen viering in onze kerk	Startzondag Martinuskerk

Donderdag 4 juli is er om 15.00 u weer een Eucharistieviering met Pastoor Tuan.
 Donderdag 1 augustus is er geen viering i.v.m. de Velper Donderdag

Collecte-inkomsten juni 2024

	Eigen kerk	Diaconaal doel	Kaarsen/ stiltecentrum
2 juni	89,77	107,55 MOV House of Hope	
9 juni	110,80	65,15 voedselbank	240,42
16 juni	51,07	55,50 Inloophuis	
23 juni	110,60	45,55 Samen Nabij	
30 juni	280,07 Vrijwilligersavond	128,45 Exodus	181,97

Misintenties

7 juli :Bep Hermans-Jordens, Familie de Krijger-Lubbers, Hettie Posthuma-Lomans, Riet Groot-de Jong, Henk v.d. Brink

Jaargedachtenis: Thea van Dreuten, Margot Knijn-van den Hurk

14 juli Hettie Posthuma-Lomans, Riet Groot-de Jong, Henk v.d. Brink

Jaargedachtenis: Ton Nijenhuis

21 juli Riet Groot-de Jong, Henk v.d. Brink

Jaargedachtenis: Jan van Wely

28 juli Henk v.d. Brink

Jaargedachtenis: Nel Huetink-Voogd

Op zaterdag 6 juli gaan Ciska Michielsen en Johan van Dam om 14.30 uur in de onze kerk trouwen.

Dank-je-wel bijeenkomst voor alle vrijwilligers van onze locatie.

In het vorige nummer kon u al lezen dat er op vrijdag 30 augustus een barbecue is voor alle vrijwilligers van onze locatie. Of u nu het Eusebiusvenster bezorgt, zingt bij een koor, boekjes maakt, telefoonwacht hebt, koster bent, klusjes doet, schoonmaakt, koper poetst, zieken bezoekt, lector bent, het stiltecentrum opent en sluit... het maakt niet uit. 1 uur per maand of 1 uur per dag; alle vrijwilligers zijn welkom op **vrijdag 30 augustus** bij een gezellige barbecue in de achtertuin. We ontvangen u graag vanaf 17.00 u en rond 20.00 u doven we de bbq. Na een kopje koffie nemen we weer afscheid.

We willen wel graag weten wie er komen, om de inkoop goed te verzorgen . en omdat het nu 2 maanden 'vakantietijd' is, vragen we u tijdig op te geven.

Dat kan op meerdere manieren:

- Aan de koren wordt gevraagd om binnenkort, tijdens de laatste repetitie, te inventariseren wie er die avond komen, en dan dit aantal door te geven, liefst met namenlijstje (om dubbelingen te voorkomen)
- Individuele vrijwilligers kunnen een mailtje sturen naar ons secretariaat: [visitatie.locatie@eusebiusparochie .nl](mailto:visitatie.locatie@eusebiusparochie.nl)
- Op maandag of donderdagmorgen kunt u ook het secretariaat bellen, tussen 9.30-11.30 u. Langskomen mag ook.

Graag vernemen we uiterlijk augustus of u komt. Als u dieetwensen hebt, horen we dat ook graag. Zeker als u liefst vegetarisch eet; dat vraagt wat aanpassingen voor een bbq...

De ramen zijn klaar...

Wellicht hebt u het al gezien: de 2 nieuwe gebrandschilderde ramen in het stiltecentrum zijn klaar. Dat was nog best een klus. Bij elkaar zijn de vrijwilligers er zo'n dag of 7 mee bezig geweest. Onder leiding van Jos Damen (oud-aannemer) die dit kosteloos deed, hebben onze klussers steigers gebouwd, verplaatst, ramen verwijderd en geplaatst, geverfd en schoongemaakt.

We danken hen hartelijk, en verder een woord van dank voor onze donateurs, de sponsors (o.a. makelaardij Kamps, voor de



steiger, en Jos Damen), en natuurlijk de ontwerper en vervaardiger: Theo Verbaal.

Wat is er te zien op de ramen?



In het stiltecentrum bevinden zich 2 ramen, die elk in 2 delen verdeeld zijn, achtereenvolgens:

- Het bezoek van de engel Gabriel aan Maria,
- Maria als biddende en lezende jonge vrouw.
- Vervolgens Maria op weg naar haar nicht Elizabeth.
- En ten laatste Elisabeth zelf die Maria opwacht.

In de onderste panelen zijn afbeeldingen gemaakt die op een of andere wijze vanuit de Bijbel in relatie staan tot de genoemde glazen.

In elk van de 4 nokken is een engel verwerkt, van wie het bezoek van de vrouwen in vreugdestemming met bazuingeschalgeschal wordt omluistert.

Eusebiusvenster digitaal lezen? Klik dan hier:

<https://portal.dezaligezalm.nl/read/213/34274>

Schrijfactie Amnesty International

Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online actie voor mensenrechten.

Saudi-Arabië

De Saudische autoriteiten treden ongekend hard op tegen iedereen die kritiek heeft op het mensenrechtenbeleid van het land. Een simpel berichtje op sociale media kan al leiden tot een lange celstraf, een reisverbod, en zelfs de doodstraf.

Ondertussen doet Saudi-Arabië aan sportswashing: het land trekt namelijk alles uit de kast om in 2034 het WK voetbal te mogen organiseren. Met grote, prestigieuze sportevenementen wil het land haar imago oppoetsen en de aandacht afleiden van de slechte mensenrechtensituatie.

Veel Saudische activisten zijn de laatste tijd ongekend hard gestraft omdat ze zich uitlieten over de mensenrechtensituatie in het land.

Doe mee aan de actie voor een elftal activisten die de moed had zich kritisch uit te spreken.

<https://www.amnesty.nl/forms/pet-saudi-arabie-elftal>



“Safe the date”!

Met het aankomend jubileum van Pastoor
Tuan op **29 september a.s.**

vragen wij u om deze datum in u agenda
te noteren.

Wij kijken naar u uit op deze datum.

Jubilea

In de viering van 14 juli staan we stil bij het feit dat we 4 cantors hebben die al minstens 25 jaar cantor zijn. De locatieraad heeft voor:
Eleonor Donders
Sabine Haggenburg
Feike Bergsma

De zilveren draagspeld aangevraagd bij de Gregoriusvereniging. Marry van Weerdenburg heeft onlangs al een gouden draagspeld ontvangen voor 40 jaar inzet als dirigent, koorlid, cantor ontvangen, zij ontvangt een andere onderscheiding van de Gregoriusvereniging.

Het mag ook wel eens vermeld worden dat Marry daarnaast de boekjes voor de zondagsliturgie (behalve van de Latijnse Mis) maakt, niet alleen van het Trente Plus koor, maar ook voor het ontmoetingskoor en de cantorvieringen.

We danken een ieder hartelijk voor de inzet.
Na de viering drinken we nog gezellig een kopje koffie (met wat lekkers).