

### Redactioneel

De zomervakantie is begonnen. De kinderen hebben een schooljaar achter zich, geslaagden hebben hun feest gehad. De laatste KWD van het seizoen is achter de rug.

En dan vakantie; opladen om fris aan het volgend schooljaar of een nieuwe opleiding te beginnen. Of de jeugd dat ook zo ziet weet ik niet zeker. Een nieuwe start maken, dat hoeft niet alleen bij een nieuw schoolseizoen. Je kunt altijd opnieuw beginnen.

Als we al de ellende in de wereld zien, oorlog in Europa, in Afrika waar veel groepen alles onveilig maken, maar ook in ons eigen land: onbegrip voor elkaar, het recht in eigen hand nemen, armoede achter deuren, het eigen gelijk bevechten, zouden we moedeloos kunnen worden. Wat zou Jezus ons dan zeggen? Misschien: kijk naar mij, heb oog voor de mensen die je nodig hebben, oordeel niet meteen, schrijf de mens niet af, maar heb liefde voor een ieder. En weet: er is iemand die van je houdt en je opvangt. Dat trof me en vond ik troostrijk in het gedichtje *Durf te vallen*.

Inmiddels zijn wij bij nummer 250 van de AanZet aangekomen. Wie had dat kunnen denken toen we ermee begonnen? Is dat ook niet hoopgevend te noemen?

*Maria Buijs*



### KinderWoordDienst

Er waren 9 kinderen aanwezig bij onze slotbijeenkomst van de KinderWoordDienst op 30 juni. Het gras was nat en het weer onzeker. Daarom zijn we binnen gaan zitten in Bazar54. We vertelden het verhaal van het dochtertje van Jairus, dat volgens de familie dood was, maar genezen werd door Jezus. Daarna hebben we daarover gepraat. En we hoorden onderstaand gedicht, dat vertrouwen geeft. Matthias heeft het later in de kerk voorgelezen. Samen eten en delen is wat Jezus deed en wij dus ook. Er was zoveel dat we van onze overvloed de mensen in de kerk nog wat konden brengen. Het laatste kwartier konden de kinderen buiten spelen, maar ook binnen waren er spelletjes. Het was een geslaagde bijeenkomst!

### Durf te vallen

Stel je voor dat alle bomen tot nieuw inzicht zouden komen, dat ze zeiden met zijn allen: 'Wij laten geen blad meer vallen!'

Stel je voor dat alle vruchten aan de boom hingen te zuchten, zo van: 'Hou je vast, heel strak! We blijven hangen aan de tak!'

En de korrels in de aren, stel dat ze heel koppig waren: 'Nee, niet rijp worden dit jaar! We blijven eeuwig bij elkaar!'

De natuur zou langzaam sterven en van lieverlee bederven. Zo bekeken is het goed dat wat leeft, eens vallen moet.

Ook de mensen gaan ooit dood, terug weer naar de hemelschoot. Wees niet bang. God heeft gezegd: 'Wie valt in mij, komt goed terecht.'



### Keti koti

Keti koti betekent: gebroken ketenen. Op 23 juni was in de Salvatorkerk de herdenkingsdienst van het slavernijverleden. De dienst was goed bezocht, er waren zeker 140 mensen aanwezig, velen in mooie feestelijke kledij. In Koto = rok, Jaki= jas en Angisa = mooi gesteven hoofddeksel.



Barbara Esseboom, oprichter en voorzitter van Stichting Comité 30 juni - 1 juli Arnhem hield een toespraak zonder enige beschuldigende vingerwijzing. Ze verwees ernaar dat wij nu als nazaten mogen leven in zwaar verkregen vrijheid en verbondenheid met elkaar. Dat er een mooie emancipatie (one switie manspasje) ontstaat zonder racisme, maar met verdraagzaamheid onder alle rassen.

Er zijn drie perspectieven van de slaven, de slaaf gemaakten

en de Katibo (in gevangenschap). Zij werden niet als mensen beschouwd, maar als werktuig, koopwaar en investering. Dienend om de winsten en de handel op te voeren ....onder barre onmenselijke omstandigheden. Toen de slavernij werd afgeschaft moesten de slaven nog tien jaar doorwerken om zichzelf uit te kopen, voordat ze echt de vrijheid kregen.

Er werden mooie ontroerende liederen gezongen door het koor van de Evangelische Broedergemeente Arnhem en het Salvatorkoor. Swingend, feestelijk en emotioneel...

Na de dienst kon men samen eten, drinken (gemberbier) en in gesprek met elkaar.

*Corry Scholten Tjoa*

## Ben en Corla Rutjes

### 40 jaar getrouwd

Twee trouwe medewerkers van het koor: Corla (zang) en Ben (orgel) werden afgelopen zondag in het zonnetje gezet.



Ze waren 40 jaar getrouwd! Alle reden voor dank, een zegening en bloemen. We hopen dat ze nog lang samen onze vieringen kunnen opfleuren.

## Open kerk

Wij willen graag een gastvrije kerk zijn. Daarom is de Lucas-kerk elke woensdag, dus ook tijdens de vakantie, open van 10-12 uur. U bent van harte welkom voor het bezoeken van de tentoonstelling, een kopje koffie/thee of om stil te zijn.

## Cuca programma



**Zondag 14 juli** is de laatste bijeenkomst over een gastvrije kerk van dit schooljaar. Na de viering en de koffie bespreken we samen over hoe we de gastvrije kerk gestalte kunnen geven.

De volgende AanZet komt uit over **vier weken** in verband met de vakantie. En wel op woensdag 7 augustus.

## Inloophuis Malburgen

In de vakantieperiode stoppen veel activiteiten.

Maar de inloopochtenden van het Inloophuis gaan gewoon door! Iedereen is

welkom op woensdag- of vrijdagochtend van 10.30 – 12.00 uur. Het is altijd gezellig, met een kopje koffie/thee en een praatje met de andere gasten.



## Urgente oproep



Keith Gavin werd in 1999 ter dood veroordeeld voor moord. Maar zijn advocaat was slecht voorbereid en droeg geen verzachtende omstandigheden aan, zoals zijn gewelddadige



## Uit de Wereld

Een informatiebrief van een a-veertje elke veertien dagen! Dat houdt je niet lang vol. Toch zitten we op 250 dankzij de medewerking van Gerard, Marja, Birgit, Jeannette, Maurice, Maria en de vele inzenders van gegevens, activiteiten, en ideeën. Op naar de 300.

jeugd. Had de advocaat dit wel gedaan, dan had de jury zeer waarschijnlijk levenslang gegeven. Toch wil de Amerikaanse staat Alabama hem op 18 juli executeren.



*Roep de gouverneur van Alabama op om Keith Gavin niet te executeren en zijn doodvonnis om te zetten naar een gevangenisstraf.* <https://www.amnesty.nl/email-vs-gavin>.

### Redactie

M. Buijs ☎ 06.51902952  
J. 't Hoen ☎ 06.23655804

### Kopij welkom via:

[redactie.anz@eusebius.parochie.nl](mailto:redactie.anz@eusebius.parochie.nl)

of

via het secretariaat:

☎ **026.2134674**

Open op maan- en vrijdag van 09.00-12.00 uur.

Ook voor koffie!

