



Bijna zomer!

Binnenkort hebben we nog een grote activiteit waar door veel vrijwilligers hard aan wordt gewerkt: **de grote rommelmarkt in en rondom de Emmaüskerk. Kom allemaal een kijkje nemen!**
De markt gaat op zaterdag 29 juni om 9.30 uur open.

Een aantal leden van onze locatieraad is samen met leden van de 3 andere locatieraden en het parochiebestuur bij de presentatie van het advies van het bouwteam geweest. Na de beleidsbijeenkomsten (Stip op de Horizon) heeft dit bouwteam de opdracht gekregen om scenario B (Combinatie van centralisatie en bevorderen van initiatieven vanuit de locaties) uit te werken. In het advies van dit bouwteam wordt ingezet op een missionaire, vitale parochie met meerdere locaties. Er is dus geen advies om locaties af te stoten. Wel moet er nog een 'cultuuromslag' plaats vinden, waarbij alle locaties gaan werken aan die missionaire parochie.

Het is een gegeven dat de Martinuskerk het Liturgisch Centrum is en het pastoraal team bestaat voor het einde van dit jaar alleen nog uit de pastoor. En pastoor Tuan kan dat natuurlijk niet alleen. Gelukkig kan er nog een beroep worden gedaan op oud-leden van het pastorale team. Maar in de toekomst mag niet alles van een pastoor of het bestuur afhangen.

Ter ondersteuning van het pastorale team en op weg te gaan naar een missionaire parochie is geadviseerd om een zgn. leiderschapsteam te vormen, dat gaat werken vanuit gelijkwaardigheid. Dat zal niet vanzelf gaan. We zullen de komende tijd regelmatig een beroep op U doen. Want nogmaals, het mag niet alleen afhangen van het pastorale team en van de bestuurs- en locatieraadleden. Van de komende generaties wordt ook een bijdrage gevraagd. Ook hier staan we samen sterker dan alleen!

In die zin willen wij U erop wijzen dat er in onze locatie ook nog 2 belangrijke functies vacant zijn, vandaar deze dringende oproep;



OOK IN DIT NUMMER

SAMEN STERK VOOR DE EMMAÜSKERK	02
NIEUWE DIRIGENT VOOR HET KLEOPASKOOR	03
EEN DIAMANTEN HUWELIJK	04
KETI KOTI VIERING IN RHEDEN	04
IN MEMEORIAM	05
SCHRIJFACTIE AMNESTY INT.	06

Gezocht: een belangstellende voor de liturgievieringen in de Emmaüskerk

Wij zijn als Locatieraad op zoek naar een belangstellende die in een coördinerende en stimulerende rol wil bijdragen aan de liturgievieringen in de Emmaüskerk.

Uw bijdrage bestaat in het halfjaarlijks betrokken worden binnen de locatie bij het opstellen van het rooster van kerkvieringen per half jaar, het bijwonen van twee maximaal drie vergaderingen per jaar van het liturgisch beraad en het deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van de Locatieraad.

Gevraagd wordt enige affiniteit met de katholieke liturgie, betrokkenheid met de locatie en enige organisatorische vaardigheden.

Nadere informatie is op te vragen bij Paul Hendriksen, tel. 06-41738183 en Jan Jansen, tel. 06-53806760. Verder per e-mail:

emmauskerkdieren@gmail.com.

Gezocht een belangstellende voor de portefeuille beheer en onderhoud van de Emmaüskerk

Binnen de Locatieraad is een vacature ontstaan voor deze portefeuille. Uw bijdrage bestaat in het opstellen van een begroting en coördineren en rapporteren van de te plannen onderhoudsactiviteiten. Voor zover nodig neemt u deel aan de maandelijkse vergaderingen van de Locatieraad. Gevraagd wordt enige kennis op het gebied van beheer en onderhoud en enige organisatorische vaardigheden.

Nadere informatie is op te vragen bij Jan Jansen, tel 06-53806760. Verder per e-mail:

emmauskerkdieren@gmail.com.

Tenslotte wensen wij U allen alvast een mooie vakantieperiode toe, geniet ervan, rust lekker uit of wees juist actief, wat U wilt!

Locatieraad Emmaüskerk

ROMMELMARKT "SAMEN STERK VOOR DE EMMAÜSKERK"

Op zaterdag 29 juni a.s. is het zover! Dan organiseren wij onze 2-jaarlijkse rommelmarkt "**Samen sterk voor de Emmaüskerk!**" De markt start om 9.30 uur. Er zijn heel veel leuke en bruikbare spullen ingeleverd. Deze zijn keurig gesorteerd voor U. Ook is er in de patio weer een boekenbal' met heel veel verschillende boeken. Het is veel te veel om hier allemaal te noemen, U moet echt zelf een kijkje komen nemen. Dan kunt U ook nog meedoen met het Rad van Avontuur, daar zijn weer veel prijzen te winnen. Ondertussen kunt U even uitpuffen op het horecaplein, waar U vast nog een aantal bekenden tegen zult komen. En om 14.00 uur zal de trekking van de grote loterij plaatsvinden. Als U geluk heeft, zijn er nog enkele loten te koop voor slechts 2 Euro. En dit alles voor de Emmaüskerk!



lein, waar U vast nog een aantal bekenden tegen zult komen. En om 14.00 uur zal de trekking van de grote loterij plaatsvinden. Als U geluk heeft, zijn er nog enkele loten te koop voor slechts 2 Euro. En dit alles voor de Emmaüskerk!

Graag zien wij U zaterdag 29 juni a.s. op onze gezellige rommelmarkt!

EEN NIEUWE DIRIGENT VOOR HET KLEOPASKOOR

"Mijn naam is Miranda Stevels en sinds januari dit jaar mag ik het Kleopaskoor dirigeren.

In december heb ik kennis gemaakt met het koor. Het bestuur wilde er graag vaart achter zetten en heeft het koor gevraagd in de kerstvakantie bij elkaar te komen zodat we van beide kanten konden kijken of het klikte.

Bij binnenkomst werd ik door iedereen meteen heel hartelijk welkom geheten. Voor mij tekent dit de gedrevenheid en de betrokkenheid van het koor, want behalve het bestuur waren ook bijna alle koorleden aanwezig en dat terwijl er net met kerst gezongen was. En wat een verrassing dat de eerste viering plaats vond in de ontmoetings-

kerk, waar ik ook jaren met heel veel plezier dirigent was van de cantorij.

Naast het Kleopaskoor ben ik momenteel dirigent van nog 3 koren met een heel verschillend genre en niveau (van huiskamerkoor waar polyfone Engelse renaissance muziek gezongen wordt tot een vrouwen shantykoor).

Naast de koren geef ik muziekles en les-en coaching met paarden. Ik heb diverse opleidingen en cursussen gevolgd, zowel op het gebied van paarden(coaching) als muziek. Van kinds af aan heb ik een passie gehad voor zowel paarden als muziek (dwarsfluit) en daarvan heb ik mijn werk kunnen maken.

Wat ik belangrijk vind is dat mens en muziek elkaar dienen. Als we een mooie klank hebben, en ieder zijn/haar eigen partij goed kent, kan de muziek verder verdiept worden

In dat hele proces wordt het koor ondersteund door een hele fijne pianist (Karel Barten) die een stevige basis onder de koorzang legt. De (vaak prachtige) teksten zijn voor mij leidend. Met muzikale middelen kunnen we als koor de teksten ondersteunen en nog meer inhoud geven. Uitzweren en zo de muziek dienen. Ik denk dat de parochie heel blij mag zijn met zo'n fijn koor. Ik ben dat in ieder geval wel."

Miranda Stevels (links op de foto)



VERLOTING VAN DE PAASKAARS

Wij willen de paaskaars van het afgelopen jaar weer beschikbaar stellen aan een van onze mede-parochianen. Een paaskaars symboliseert het Licht van de verrezen Heer Jezus Christus en heeft ons gedurende het jaar in diverse vieringen begeleid. Ook in die zin is het dus een heel bijzonder voorwerp. Net als voorgaande jaren willen we zoveel mogelijk mensen kans laten maken op

de paaskaars Dit jaar zijn er zelfs 2 paaskaarsen te vergeven, die van 2022 en van 2023. Mocht U belangstelling hebben voor een paaskaars, dan kunt U zich hiervoor opgeven via ons secretariaat per e-mail: emmauskerkdieren@gmail.com of via het formulier die in de hal van de Emmaüskerk ligt.

U mag natuurlijk ook iemand anders opgeven, als U vindt dat diegene wel de paaskaars heeft verdiend.

BLOEMENGROET

Eénmaal maal per maand wordt er bij mensen uit onze omgeving een bos bloemen bezorgd als een groet en/of een bemoeiding vanuit onze geloofsgemeenschap. De bloemen worden dan bezorgd door de kerkbezoekers vanuit de Emmaüskerk.

In de maanden april en mei is er een bos bloemen bezorgd bij: Dhr. Joop Mul, mevr. Hanna Kamphuis, bij mevr. Thea Fakras-Mulder en bij mevr. Artz-Neism allen te Rheden. Ook was er een bos voor mevr. Bets Huitink, mevr. Ros en dhr. en mvr. Slutter in Dieren. Corry en Leo Smeets uit De Steeg ontvingen ook een bos evenals dhr. Henk Gommers en Tonny Peters uit Dieren.

Kent U ook wel iemand die wel eens een bos bloemen verdient? Geef dat dan a.u.b. door aan een van de locatieraadleden of per e-mail: emmauskerkdieren@gmail.com



EEN DIAMANTEN HUWELIJK IN DE STEEG

Onze mede parochianen Corry en Leo Smeets uit De Steeg mochten op 2^e pinksterdag hun diamanten huwelijksfeest vieren. De dag begon met een Eucharistieviering in de Elthetokerk. De gebeden en liederen waren met veel zorg uitgezocht, zo mooi!



Pastor Lurvink ging ons op zijn eigen wijze voor. Heel mooi dat je zo'n feestelijke dag met zo'n mooie viering mag beginnen. Het feest werd later nog voortgezet in het Parkhuis, alwaar een drukbezochte receptie werd gehouden. Aansluitend werd het feest met familie en vrienden voortgezet. Corry en Leo, ook van ons nog onze hartelijke gelukwensen met jullie 60-jarig huwelijksfeest!

De locatieraad Emmaüskerk

KETI KOTI VIERING IN RHEDEN

Op zondag 30 juni wordt er een bijzondere viering georganiseerd door de Keti Koti werkgroep uit Rheden in samenwerking met de Raad van Kerken Veluwezoom, het Antilliaanse kerkgenootschap 'New Song' uit Arnhem en de Burgerlijke Gemeente.

Het Gospelkoor Desire uit Arnhem treedt op, er is dans, muziek, een kinderactiviteit en een kranslegging bij de gedenksteen, die 2 jaar geleden bij de Dorpskerk is geplaatst. Op deze manier willen we herdenken dat 150 jaar geleden de slavernij officieel werd afgeschaft.

Iedereen is van harte welkom, in en om de Dorpskerk in Rheden om Keti Koti mee te vieren. De viering begint om 10.00 uur.

*Namens de Keti Koti wegroep Rheden,
Ansineke van Oosterom
ansinekevanoosterom@gmail.com*

In Memoriam

Op 8 mei overleed **Gesina Geertruida Josphina – Siny- Scheper- Weersink**. Ze werd 84 jaar en woonde met Roel aan de Prinses Margrietlaan 14. Siny werd geboren in Mander (Twente). Ze groeide, als op 2 na jongste in een gezin van 12 kinderen, op de boerderij van haar ouders. Ze was verknocht aan de boerderij en leerde daar aanpakken, want het werk moest gedaan worden.

En dat heeft ze haar leven lang gedaan. Ze ging het huis uit om wijkverpleegkundige te worden. Eerst in het Brabantse St. Michelsgestel en daarna in Dieren.

Ze leerde Roel kennen doordat ze 3 maanden lang dagelijks Gé op haar ziekbed verzorgde.

Na haar overlijden kwam ze na een poos Roel weer tegen en in 1990 trouwden ze.

Ze was als een moeder voor zijn kinderen en later een geweldige oma voor de kleinkinderen. Ze kwamen graag logeren en het was altijd feest als ze er waren. Verstopperijtje spelen, pannenkoeken bakken, dagjes uit. Het was nooit te veel.

Maar samen met Roel ging ze er ook graag op uit. Verre vakanties naar diverse landen en met de caravan. Samen fietsen en koffiedrinken op een terrasje.

Maar ook in onze kerk heeft Siny haar sporen verdiend. Ze was een trouwe bezoeker van de vieringen, een creatieve bloemenschikster, lid van de bezoekgroep en regelaarster van het autovervoer voor parochianen die minder mobiel zijn. Vanaf het begin lid van het Kleopaskoor.

Nooit deed je vergeefs een beroep op haar.

Op 15 mei namen we afscheid van haar in haar zo vertrouwde Emmaüskerk met het koor waar ze zo graag bij was. Daarna heeft de naaste familie haar begeleid naar het crematorium.

Door velen gekend, door velen gemist. Rust zacht, lieve Siny.

Op 17 mei overleed op 54-jarige leeftijd **Suze Quartel**. Ze woonde aan de K.P.C. de Bazelstraat. Samen met haar tweelingbroer Marco waren zij de jongsten in een gezin van 4 kinderen. Ze groeide op aan de Domeinlaan met een grote tuin waar je heerlijk kon spelen en later ook gezellige familiefeesten kon vieren.

Suze was van jongs af aan al aan het organiseren. Toneelstukjes met neefjes en nichtjes met kerstmis als de familie bij elkaar kwam. Ze was zo creatief, ze kon alles maken wat ze zag, Jarenlang bracht ze het parochieblad rond, zong in het jongerenkoor, organiseerde samen met anderen het Kindje wiegen met Kerstmis, verzorgde samen met Corrie Leeman de kleding (voor wel 80 leden) voor het musicalkoor. Ze was kapster voor vrienden en familie.

Suze heeft niet alles cadeau gekregen in het leven. Maar nooit was ze negatief, altijd was het glas halfvol. Ze hield van de kinderen op haar werk en vooral van de kinderen van haar overleden zus Monic en later van hun kinderen. Ze voelde zich helemaal oma.

Bewonderenswaardig was haar doorzettingsvermogen toen ze een paar jaar geleden de diagnose kreeg dat ze niet meer beter zou worden. Altijd maar door, ondanks pijn en miselijkheid, kijken wat nog wel kon. En dat was heel veel. De uitspraak van Pippi Langkous: 'Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan' was haar op het lijf geschreven. Na een hele mooie afscheidsviering, door haar zelf geregisseerd, is ze op 23 mei vergezeld door haar naaste familie naar het crematorium gebracht. En door...

Rust in vrede, Suze. Het was een voorrecht om jou gekend te hebben.

MISINTENTIES VAN DE AFGELOPEN PERIODE IN DE EMMAÜSKERK

Een bijzondere vorm om een overledene familielid of vriend te gedenken, of een reden om van je dankbaarheid te getuigen is een intentie in de viering op zondag. Natuurlijk kun je altijd persoonlijk iemand gedenken tijdens de viering. Dat doen we elke keer. Maar bij een misintentie wordt de naam genoemd in de kerk. De hele gemeenschap herdenkt dan in feite de persoon waarvoor de misintentie gelezen wordt. Misintenties kunnen worden opgegeven via de bus in de hal van de kerk of via dhr. Jan van Vliet. In de periode van 28 april t/m 9 juni was er een misintentie voor:

Jan Hammink / Jaap Hartman / Ria Corbeek-Smeenck / Rien de Wit en overleden familie / Jan Blom / Margreet van de Biggelaar-Hodes / overleden ouders Maas en dochter Dorine / Bertus Meuleman / Theo Kolkman / Marja van den Boom-Jansen / ter ere van O.L.V. van Fatima voor vrede in de wereld / Siny Scheper-Weersink / pastor Jan Albers / pater Jan Derickx / overleden leden van het Jongerenkoor / pastor Jan te Molder / Willem Harmelink / overleden echtgenoten Jansen-Starink / Hettie Posthuma-Lomans / uit dankbaarheid / Annie Zeldenthuis en zoon Fred / uit dankbaarheid voor 93e verjaardag mevr. Haverkamp.



SCHRIJFACTIE AMNESTY INT.

Maandelijks wordt u de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een online actie voor mensenrechten. Deze maand voeren we o.a. actie voor de Zuid-Afrikaanse **Nomsa Sizani**. Zij is



alleenstaande moeder van vier kinderen. Ze runt een organisatie die zich hard maakt voor de rechten van mensen in sloppenwijken. Nadat ze tijdens een werkbezoek van overheidsambtenaren

kritiek uitte op lokale ontwikkelingen werd ze met de dood bedreigd. Ook kwamen drie onbekende mannen haar thuis opzoeken. Ze besloot onder te duiken uit angst voor haar leven.

Roep president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika op om Nomsa Sizani te beschermen.

Teken de mail op amnesty.nl

AGENDA

- 29-06** 9.30 uur, Grote Rommelmarkt bij de Emmaüskerk
- 30-06** 10.00 uur, Keti Koti viering + herdenking, Dorpskerk Rheden
- 05-07** 11.00 uur, Rozenkrans bidden bij Maria in de Emmaüskerk
- 10-07** 10.00 uur, koffie ochtend in de patio van de Emmaüskerk
- 09-08** 11.00 uur, Rozenkrans bidden bij Maria in de Emmaüskerk

Voor doop, huwelijk, biechten, opgeven van intenties etc. en alle zaken die het pastoraal team en/of bestuur aangaan kunt u contact opnemen met het Parochie-secretariaat van R.K. St. Eusebius, Eusebiusbinnen-singel 9, 6811 BW Arnhem.

Op werkdagen bereikbaar van 10.00 uur tot 13.00 uur via tel. 026 - 442 45 67, of mailen naar:

secretariaat@eusebiusparochie.nl.

Ook vind u alle informatie op de website van de parochie: www.eusebiusparochie.nl. Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij de leden van de locatieraad.

Kopij voor het volgende EmmaüsBulletin kunt u sturen naar nbveluwezoom@gmail.com.

Via dit e-mailadres kunt u ook berichten voor de Facebookpagina van de Emmaüskerk aanleveren die direct geplaatst kunnen worden. Kopij aanleveren betekent dat u instemt met de voorwaarde dat de redactie, onder toezicht van de locatieraad, berichten kan wijzigen of niet plaatst, zonder discussie.

[Volg ons op Facebook](#)

Vormgeving: Marko Maresch